

# NARNIA news



Fredagen den 18 juli 2014



## AMULETLEN NÄSTAN KOMPLETT



NÄR AMULETLEN ÄR KOMPLETT KAN ASLAN ÄNTLIGEN SEGRA. OCH VI HAR HJÄLPT TILL ATT HITTA ALLA PUSSELBITAR... NÄSTAN.

## LEDARE

Hej! Jag heter Mona, och här i Narnia ansvarar jag tillsammans med Andrea för att pyssla om ledarna lite på kvällstid i "Tumnus lada" där vi serverar ledarfika.

Jag gillar att baka, och tidigare i somras var Andrea och jag på kurs där vi lärde oss att bygga lite annorlunda spisar (av konservburkar), ugnar (bland annat av papplådor) och en rök (av konservburkar). Vi stoppade även korv, gjorde surdegsbröd och rostade kaffeböner – fantastiskt kul!

Några av dessa idéer tog vi med oss till Narnia, och här vi har tillverkat en egen bananlåde-ugn☺. Ledarbarnspatrullen Fenix invigde ugnen med att baka en blåbärspaj av bär som de plockat i skogen! Äventyrarpatrullerna har testat ugnen genom att baka varsin kladdkaka – ni får fråga dem om det fungerade bra... Idag bakade vi två surdegslimpor och imorgon ska vi testa att baka kanelbullar...

Trist att lägret börjar närma sig slutet – men på lördag får knotten hitta några andra att kalasa på!

Ha det GOTT!



**MONA  
HAMBERG**  
EXTRAMAMMA,  
LEDARVÅRDARE,  
KONSULENT,  
LEDARE. MM.

## MENY

LUNCH: Kockens val.

MIDDAG: Revbensspjäll och Potatissallad (s. 152 )  
(Köket lagar potatissalladen åt er! LYX)



Grattis Rebecka  
på födelsedagen!

## REDAKTIONENS KOMMENTAR

Idag så vill vi börja med att tacka alla som läser vår tidning, både hemifrån på sin dator, de deltagare på lägret som sitter i lägren och har högläsning, och de som turas om. Det betyder mycket för oss att vår tidning läses av er där ute! Och en liten hälsning till Sanna Tehlers mamma som läser oss så troget!

Vi vill påminna er alla där ute som vill vara med i tidningen att imorgon är sista chansen att komma med i tidningen och att skicka in sin insändare. Så glöm inte att lämna in alla era dikter som ni hållit på de senaste dagarna. Skicka gärna in texter med era finaste lägerminnen. Och glöm inte att berätta för oss om ni ha varit med om något, vi vill veta allt!

Ha en fantastisk sista dag på lägret innan hemfärdsdagen!

Puss och kram, Karin och Julia



REDAKTIONENS MASKOT  
SOM STÖTTAT OSS GENOM  
VÅTT OCH TORRT.



## Kallsupsofycan

Martin, äventyrare från byn *Minotaur*, råkade ut för en ganska ovanlig upplevelse. Det var nämligen så att han drack saft, och fick en kallsup. Hur han lyckades med detta förblir ett mysterium. Inga permanenta skador kvarstår, och han lät pigg och verkade ha återhämtat sig bra när vi pratade med honom.



## Spårarnas Matbord



ÄVENTYRARE SOM VILLE VARA MED I TIDNINGEN OCH VAR BEREDDA ATT RISKERA ATT RAMLA FÖR ATT BLI LITE KÄNDA



ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT FÅ SINA SCOUTER ATT GÖRA SOM MAN VILL ÄR ATT KÖRA RUNT DE I EN SKOTTKÄRRA NÄR DE ÄR OLYDIGA.

Idag när jag tog en tur genom lägret fick jag syn på ett stort matbord som dykt upp i spårarnas läger. Vad kom det ifrån? Hann jag inte fråga mig själv innan en stolt spårarledare antusiastiskt berättade att det var spårarna som själva surrat ihop monumentet. Vi på redaktionen är riktigt imponerade av de snygga surringarna. Bra jobbat!



## Sista åket

Igår var det sista chansen att åka linbanan på lägret. Då passade bland annat konsulenten Mona, sjuksyrran Weronica, och ett antal lägerfunktionärer på att at sig en tur. Wiiiiie!



# Mysteriet med de Oläsliga Tidningarna

Igår vid frukosttiden kom som vanligt lägertidningen, men det var någonting som var annorlunda jämfört med andra dagar. När scouterna öppnade tidningen upptäckte de till sin förskräckelse att flera av styckena hade försvunnit i trycket så att det var helt oläsligt, och bilderna var i helt fel färger. Vi på redaktionen tog förstås det här problemet på mycket stort allvar och gjorde vårt allra bästa för att finna en lösning.

Det visade sig vara skrivaren som var orsaken till de misslyckade tryckningarna, färgen började ta slut och skrivaren höll på att köras slut på grund av överarbetning. Som tur var så hade redaktionens främsta teknisksupport Thomas Bindzau några ärenden att uträtta inne i Hudiksvall och passade då även på att köpa ny toner och framför allt en helt ny skrivare. Efter en del krångel (främst för att Karins dator saknar skivläsare) och ännu mer hjälp från Thomas fungerar den nu perfekt, och utskrifterna blir superduperfina



Nu finns äntligen

**NARNIA**  
news

på internet



Efter mycket krångel, om och men så finns nu äntligen lägertidningen på kårens hemsida, [sollentunasodra.se/lager/narnia.html](http://sollentunasodra.se/lager/narnia.html). Vi förstår att det kan vara svårt för er att följa QR-koden eftersom att ingen av er har era mobiler med er, men vi har annonserat nyheten även på lägrets egen facebookside, **Scouterna – väktare av Narnia**, så era nära och kära kanske redan har sett detta. Det kan vara kul att även efter lägret läsa tidningarna för att minnas, eller se deltajer man har missat









## Gripen Tower

Nu är äventyrarnas bygge "Gripen Tower" färdigt.

- Det har en karusell som inte fungerar, berättar en av äventyrarna med både stolthet och besvikenhets i rösten.

## Blöt Ledare



På onsdagen så satt tre äventyrligare och solade i solen, en av de satt i en skottkärra, när deras scouter kom och tog vara på tillfället och körde ner ledaren i vattnet. Frågan "varför satt han kvar?" besvarades med att ledaren inte trodde att scouterna skulle klara av att köra över stranden. Tji fick han.



**Med Smak av Rosmarin och Vitpeppar**  
Under onsdagens lägerbål framförde en grupp Kentaurer en sketch om hur en vanlig lägerfrukost kan se ut. Med i sketchen fanns såklart även den obligatoriska frukostgröten, men den här var lite annorlunda. I vanlig havregrynsgröt har man vatten, havregryn och salt, men i den speciella gröten som serverades på scenen innehöll även rosmarin och vitpeppar.



## Var är Kamelen!?

Under hela lägret har det på funktionärsängen stått ett tält som är gjort av kamelhår. Tältet har varit i kårens ägo sedan slutet på 70-talet och har använts på många läger. På lägret "Nordjamb" i Lillehammer i Norge 1975 deltog Marockos dåvarande prins och med sig hade han just kameltältet. Dock orkade han inte ta med sig tältet hem igen så han lämnade det hos sin ambassad i Oslo, och sedan hos ambassaden i Stockholm, varifrån det senare skänktes till Sollentuna Södra. Nu har kameltältet mystiskt försvunnit från sin plats bland trädtopparna och redaktionen tar tacksamt emot tips om var det kan tänkas hålla hus.

## SEGLARTÄVLINGEN AVGJORD

Seglartävlingen som vi skrev om för några dagar sedan är avgjord. De stolta vinnarna blev bröderna Christoffer och Viktor Hagren. Grattis till vinsten!

Vi kan avslöja att den tävlande som sa ”Vi kommer att vinna, men ni kan alltid tävla om en andra plats” inte kom så långt i tävlingen.



## De förstörda borden vid stranden

På torsdagsmorgonen upptäcktes det att stora bitar av ett av borden på stranden var borttäljda. Spontant tänker man att det måste vara någon scouterna som valt att vandalisera de allmänna borden. Men vi på redaktionen har en teori om att det är några av Jadis armé som tagit sönder bordet för att få oss scouter att se dåliga ut. För jag tror att vi alla håller med om att vandalisering inte är scoutmässigt.



SPÅRARNA HAR FIXAT ETT HÄNGSTÄLL FÖR ALLAS MATPÅSAR, PRAKTISKT OCH REGNTÅLIGT UNDER TAK.

## BORTTAPPAT:

En Schweizisk armekniv. Lämnas till valfri upptäckarleddare, eller som allt annat upphittat, i upphittatlådan utanför köket/redaktionshuset



Grípen - Noew new.  
Faun - Vi är bara här för pengarna  
Kentaur - Häst häst människa  
Minotaur - Muiuuuuu  
Från Anna, Gríp

*Tack ni dassstämmare,  
På dasset sitter dagdrömmare,  
Utän er vore det, ej möjligt,  
Utän er vore lägret, löjligt*

Jag har haft det jättekul på  
Lägret!  
Go Grípen

Lägg din insändare i  
brevlådan vid stora  
huset /redaktionen



Öppetider Cottagegarderoben:  
Efter middagen

## VÄDERPROGNOSEN FÖR NARNIA

